

Η μάχη

Τι ωραία που ήταν παλιά

Χωρίς πρέπει

Χωρίς όχι

Χωρίς χθες, ούτε σήμερα, ούτε αύριο

Τώρα μόνο πόνος

Μια συνεχής μάχη

Ένα ατελείωτο ναρκοπέδιο

Το άγχος ελλοχεύει

Οι ανασφάλειες караδοκούν

Αυτές είναι οι βόμβες

Ο εχθρός;

Ποιος άλλος βέβαια!

Κοίτα στον καθρέφτη

Σε περιμένει

Το γέλιο; Μακριά κλειδωμένο

Το ρολόι; Καρφωμένο στο χέρι

Μα πότε θα τελειώσει πια

Πότε πια θα σε ένα επόμενο, ευχάριστο επίπεδο;

Πότε θα μεγαλώσω;

Ξέρω πως εδώ μόνο ευχάριστα δεν είναι

Η πίεση και η ορμόνες στα ύψη

Τα παράθυρα κλειστά και αμπαρωμένα

Κακός συνδυασμός

Ζηλεύουν

Θέλουν απλώς να με μειώσουν

Να μη με δουν να τα καταφέρνω

Η εσωστρέφεια

Οι τύψεις

Το στρες

Η αγωνία

Η φωνή μέσα στο μυαλό μου που μου ψιθυρίζει ύπουλα

Και τώρα τι;

Τι κατάφερες;

Πού θα φτάσεις με αυτό;

Απαιτεί κι άλλο

Κι άλλη προσπάθεια

Κι άλλη πίεση

Κι άλλα πρέπει

Τι απληστία!

Το μαρτύριο δεν τελειώνει

Νατάσα Πελεκούδα

ΕΦΗΒΕΙΑ 2020-2022

Τι να πω για την εφηβεία μας
που μπουμπούκιασε κι άνθισε
κι ανδρώθηκε απότομα,
που δυνάμωσε μέσα από παρέες,
εκδρομές και γέλια
κι ένιωσε παντοδύναμη
και ικανή να αλλάξει τον κόσμο,
να πραγματώσει όλα τα νεογέννητα όνειρα.

Τι να πω για το πως το ίδιο απότομα
κρύφτηκε πίσω από τοίχους και φυλακίστηκε,
πως τα χαμόγελα σκεπάστηκαν με μάσκες,
πως η χαρά των φίλων έγινε κίνδυνος,
πως όλα τα σκιρτήματα πάγωσαν
και τα όνειρα ίσα που δεν έσβησαν,
επειδή έτσι επίμονα είναι τα όνειρα των νέων.

Τι να πει και το προσφυγόπουλο

Τι να πει και ο απ' τον πόλεμο διωγμένος

έφηβος είναι κι αυτός

ίδια όνειρα, ίδιες ελπίδες

που αλλού καρποφορούν

κι αλλού ξεριζώνονται,

πόσο άδικο!

Απλώνω το χέρι και τους τραβώ

ν' ανέβουν το σκαλί της εφηβείας
να δουν τον κόσμο αλλιώς
έτσι ψηλό που είναι.
Νιώθεις να πετάς,
Η ψυχή θέλει να βγει απ' το σώμα
Εφηβική ψυχή, αγνή αμόλυντη,
αυτή που αλλάζει τα πάντα με την ορμή της,
αυτή που βγάζει λουλούδια στον πόλεμο
αυτή που στήνει ένα αύριο πιο ωραίο.

Αλέξανδρος Καρκάνης

Τι όμορφο να είσαι νέος
Πόσα συναισθήματα
Πόση ζωντάνια, ενθουσιασμός και όνειρα
Δύναμη, θάρρος και πείσμα ενάντια στην άχρωμη ζωή των μεγάλων
Φόβος , ανησυχία , απελπισία δεν χωρούν στην ψυχή των νέων
Μόνο φλόγα για επανάσταση
Μόνο εικόνες ενός καλύτερου κόσμου
Ενός κόσμου γεμάτου χρώματα και αντιθέσεις
Τι όμορφο να είσαι νέος!

Αγγελική Βασιλάκη, Νέλλη Γκεζερλή